

# De Pijlstaart?

## Een wereldschool!

**Veilig & vrolijk  
samen groot worden.**

De Pijlstaart is een **gemengde buurtschool** aan het begin van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Of beter gezegd: buurtschooltje. Want op de Pijlstaart zitten maar ongeveer **honderd kinderen**. Leerlingen, leerkrachten en ouders kennen elkaar allemaal **persoonlijk**. Door de kleine groepen kunnen leerkrachten rekening houden met **individuele verschillen** tussen onze kinderen. Kinderen met leerproblemen krijgen **extra ondersteuning**. En als je kind juist heel **goed kan leren**, wordt het lesaanbod aangepast.



“ Als mijn zoon van  
deze school  
afkomt, is hij een  
**WERELDBURGER** ”





“ **Kleurrijk?**  
**Wat is dat? Bij ons op school zitten GEWOON KINDEREN** ”

Onze kinderen leren niet alleen rekenen en lezen op de Pijlstaart. Tijdens en na schooltijd worden er **veel activiteiten** georganiseerd op het gebied van **kunst, cultuur, theater, muziek, circus, dans en sport**. Voor buitenschoolse opvang hoeven onze kinderen niet naar een ander gebouw. **In de Pijlstaart is een kleine, knusse BSO** (zonder wachtlijst!).



**Nieuwsgierig naar onze school?**

**Loop dan eens binnen. Je bent altijd welkom.**

**Bellen kan ook:  
030 - 2316062.**

“ **Voor ieder kind is hier volop TIJD EN AANDACHT** ”

Wil je ervaringen horen van ouders, bel dan gerust met:  
Jennifer Blom (moeder van Ties, Minke en Abel) 06-41815311  
Susanne van der Lugt (moeder van Raja en Nikolai) 06-24675643